

Spreuken, van Bastiaan Oostendorp -- April 2016

Laat stilte uw leidraad zijn,
Laat de weg tot mythe worden,
Laat de legende verteld worden als vrucht voor later.

Goden geven gunsten,
in ruil voor strijd tegen barbaren.

De hemel wordt beloofd
aan Hem die in het goede gelooft.

De nacht,
maakt het hart weer zacht.

een appel voor het lichaam,
is als wijsheid voor de ziel.

De zon,
voor al het leven
een warme bron

fluiten de raven,
dan korten de dagen.

het gezag bepaalt wat mag

Het licht,
geeft aan het goede zijn zicht.

Zonder dralen,
moeten allen hun schuld betalen.

Geen dagen,
moet men het kwade kunnen dragen.

Zorgen,
slinken in de vroege morgen.

Een huis,
nodig, niet meer dan een eenvoudige kluis.

De wijzen geloven,
dat geluk komt van boven.

de weg licht bezaait met diamanten,
voor hen die edelstenen zoeken

blauwe luchten geven zoete vruchten

zonnige dagen,
maakt het leven makkelijker te dragen

winden waaien,
keuzes draaien.

Het lot,
geweven door godin of god.

elektronen,
maken virtuele dromen.

----- deel 2 -----

vromen dromen
over godengaven

woorden brengen vrede,
daden zorgen voor welvaart.

dagen beginnen met zonlicht,
eindigen met duisternis.

Een stempel maakt
eigendom van het naamloze

Een schat vind men
door te graven.

Een schat is voor ieder,
wat men leert verdragen.

oorlog kent voordelen
voor hen die wapens dragen

vrede kent vele gunstelingen
want welvaart is zonder prijs

Koningen verdedigen grenzen,
tegen hebzucht van vijanden

techniek, men vind voordelen
in mechaniek.

men ontsnapt aan het lot,
door te bidden tot god.

Het geluk,
zit in de kleine dingen.

tevreden zijn,
een schat die niet geroofd wordt.

een mooie plant,
vindt bewondering.

De geur van vernieling
gaat samen met een verdorven gemoed.

Achting voor hogere machten
komt na hun ingrijpen.

Wensen zijn voor
rijke mensen.

Armoede doet
brood met dank eten.

Honger is reden,
voor eten.

Magie is wetenschap die
onbegrepen toegepast wordt.

Een menselijke waarde,
Herkent vorm in de naam van mensen.

Zoals een plant de zon zoekt,
Zo zoekt de mens naar herkenning.

----- deel 3-----

Een vogel vliegt,
zonder begin, zonder eind

Een boom zonder doel,
kent toch nut.

De reis naar de hel,
kent de tussenstop van de onderwereld.

De reis naar de hemel,
is onderweg langs het paradijs.

Al jong leert men
de dagen te vullen met daden,
voorafgebeeld in kunstwerk als draden.

Een sater beloofd plezier met sterk water
maar het ongenoegen komt later.

Zon en maan,
vechten voor een baan
om als hoogste aan de hemel te mogen staan.

Het bewustzijn kent geen zonde,
Maar voelt wel het gevolg, de wonde.

Een pijn met een richting,
vergemakkelijkt de weg van ondervinding.

Het lot met snelle paarden,
doet de levensreis sneller aanvaarden.

Duistere lucht,
veroorzaakt hemels rucht

kastelen in de lucht
worden verkozen boven huizen op de grond
Tot er verteld werd hoe het er voor stond.

Een levenslot in slavernij gebonden,
wordt verkocht tegen een gunstig bod.

Een beet in het hart,
veroorzaakt een gemoed dat verhard.

Zoals planten zich keren naar de zon,
Zo keren mensen zich richting kennis.

Het hoofd erkent hierarchie,
Het hart kent lotgenoten.

Als elke zandkorrel een letter zou zijn,
Hoeveel verhalen staan er opgetekend in de nederige grond.

Als elke regendruppel een plant voedt,
Hoe efficient zou een wolk dan zijn.

Als aandelen in de zon te koop zouden zijn,
Aan wie zou zij haar stralen dan schenken.

Wij stelen het vuur van de goden,
Maar het voedsel stelen wij van de aarde.

Een kind verwekken,
is al zorg voor de aandeelhouders.

Sterven voldoet ook
de laatse hypotheek.

Water is doeltreffend,
Immers het stroomt altijd naar beneden.

Ook al woont een monnik in de woestijn,
Hij kent een bron van levend water.

Daden liegen niet,
maar woorden verhullen
wat ogen niet zien.

Als wat onnoembaar een naam krijgt,
is er een eigenaar die het zijn eigendom noemt.

Op het schaakbord,
zijn in het verleden vele veldslagen gevoerd,
Maar de verliezer leed geen schade.